

Weekend voor de
Vervolgde Kerk
2-4 februari 2024

OverHoop

www.vervolgdekerk.be



eavlaanderen

Preekvideo's, gebedsvideo's en meer
via www.vervolgdekerk.be
Deel het nu in jouw gemeente!



Kerken liggen overhoop, lig jij daar wel eens wakker van?



1. Voorwoord

“Het gebed is een sterke muur en het fort van de kerk; het is een goed christelijk wapen.” Als we aan vervolgde christenen vragen wat we voor hen kunnen doen, zeggen ze vrijwel altijd: “Bid voor ons!”

Het jaarlijkse Weekend voor de Vervolgde Kerk staat in teken van Hoop. Zoals altijd staan we in het eerste weekend van februari stil bij onze broers en zussen die vervolgd worden. Maak gebruik van de preekvideo en gebedsvideo's in het thema “ÓverHoop” in je eigen gemeente.

De (vervolgde) kerk ligt vaak overhoop en toch is er hoop. Het werk van God is namelijk niet te keren omdat hij erover waakt. Gods gemeente is niet te vernietigen. We hebben Hoop in Jezus, wat de omstandigheden ook zijn. Laat je inspireren door verhalen uit Iran, Somalië en Oost-Azië.

Het materiaal is gemaakt door Open Doors, HvK, OMF en Gave Veste. Gebruik het in je kerkdienst, je bidstond of kring en geef gemeenteleden de kans om te bidden voor vervolgde christenen.

In deze bundel en op de website www.vervolgdekerk.be vind je verschillende getuigenissen, verhalen en video's van uit de vervolgde kerk. Zo willen we je inspireren om gericht te bidden, spreken en informeren.

Gebruik de materialen tijdens de wekelijkse samenkomst, een bidstond, zondagschool op tieneravond. Natuurlijk ben je vrij om de materialen ook persoonlijk of op een ander moment te gebruiken.

Vragen, opmerkingen en feedback via info@vervolgdekerk.be

Wij doen alvast mee...

Open Doors | OMF België | Gave Veste | Hulp a/d Verdruchte Kerk





2. Inhoudsopgave

1. Voorwoord.....	3
2. Inhoudsopgave	4
3. Het belang van gebed!	5
4. Bidden voor de vervolgte kerk.....	8
Gebedsfocus 1: Iran – OpenDoors	9
Gebedsfocus 2: Laos - OMF	10
Gebedsfocus 3: Vluchtelingen zoeken een kerk - Gave Veste	11
Gebedsfocus 4: Volgt nog.....	12
5. Preekvideo –OverHoop.	13
6. Hoe nu verder?	14



3. Het belang van gebed!

Vervolgde broeders en zusters hebben zowel overdag als 's nachts ons gebed nodig. Als ze gevangen zitten, dan zijn de nachten vaak het moeilijkst. Dan voelen ze de eenzaamheid sterker. Ze missen hun familie en sociale leven. Misschien slaan angst en twijfel toe. Onze gebeden geven hen nieuwe kracht. Als wij de nacht ingaan, worden christenen in de werkkampen in Noord-Korea ruw gewekt. Ook christenen in het verre oosten beginnen weer aan hun dag die misschien vol uitdagingen zit.

Bid door de dag heen voor je familie dichtbij en je familie ver weg. Word je 's nachts wakker met iemand in gedachten? Bid voor diegene en bid dan ook voor je vervolgde broers en zussen. Misschien is jouw gebed net de warme deken die zo nodig was.

Voorbeelden

Iemand vertelde eens: "De Heilige Geest maakt me vaak 's nachts wakker om te bidden. Overdag luister ik niet zo goed." Herken je dat? Overdag is er zoveel afleiding: geluiden, digitale prikkels, de praktische dingen in je leven. Er is dan weinig gelegenheid om echt stil te zijn en te luisteren naar wat God tegen je zegt. Als je dus onverwacht wakker wordt en aan iemand moet denken, bid dan voor diegene. De kans is groot dat iemand hulp kan gebruiken in de strijd en dat de Heilige Geest je daarvoor inschakelt.

In de Bijbel zie je dat er van 's ochtends vroeg tot midden in de nacht gebeden wordt. Daniël bad drie keer per dag (Daniël 6:11).

Jezus bad een hele nacht op de berg voordat hij zijn discipelen uitkiest (Lukas 6:12). Paulus en Silas baden om middernacht in de gevangenis (Handelingen 16:25). En de vrienden van Petrus baden 's nachts vol vuur en die nacht werd hij vrijgelaten.

Hoe bidden?

Jezus leert hoe we kunnen bidden. En ook van anderen in de Bijbel kunnen we leren over gebed. Jezus geeft ons geen standaardgebed maar ingrediënten om zelf te kunnen bidden. Het 'Onze Vader' is een voorbeeldgebed.

<i>Onze Vader, Die in de hemelen zijt,</i>	Je richt je tot God.
<i>Uw Naam worde geheiligd.</i>	Je prijst en eert Hem om wie Hij is.
<i>Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op aarde.</i>	Je herinnert jezelf eraan dat je bidt dat Gods wil wordt uitgevoerd, niet je eigen verlangens.
<i>Geef ons heden ons dagelijks brood.</i>	Je vraagt wat je nodig hebt en toont je afhankelijkheid.
<i>En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.</i>	Je vraagt om vergeving en erkent dat je ook anderen moet vergeven zoals God ons vergeeft



*En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.*

Je vraagt om hulp bij het overwinnen van zonden en om Gods bescherming tegen aanvallen van Satan.

*Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.*

Je toont je vertrouwen in je machtige Vader die regeert en voor je zorgt

Amen!

Je bevestigt je gebed

Brood nodig!

Je kunt op allerlei manieren met strijd te maken hebben: in je dagelijks leven, in je leven met God, in je gedachte. In zulke moeilijke omstandigheden is het bemoedigend als je weet dat je familie en anderen voor je bidden. Als leden van het lichaam van Christus hebben we broeders en zusters die dienen aan de frontlinies van de gevaarlijkste 'geestelijke oorlogsgebieden' op aarde. We ontmoetten Syrische voorgangers die weigerden om hun door oorlog verscheurde en met terroristen gevulde land te verlaten omdat ze weten dat de Syrische bevolking het Evangelie moet horen. We baden met Colombiaanse weduwes van wie de echtgenoten waren vermoord door militante guerrilla's. En we spraken met Iraanse huiskerkleiders die erop stonden om terug te keren naar hun land, al lopen ze een groot risico op gevangenschap.

Het belangrijkste dat we voor onze broeders en zusters aan de frontlinies, die voor het Koninkrijk gaan, ondanks het risico op gevangenschap, marteling en zelfs de dood. Een van de prachtigste voorbeelden van gebedsstrijd is te lezen in Exodus 17. Amalek valt aan en Jozua moet de strijd aangaan. Mozes staat op een heuvel en overziet de strijd met de staf van God in zijn hand. Als Mozes zijn arm in de lucht steekt, is Israël aan de winnende hand, maar als Mozes vermoeid raakt en zijn handen laat zakken, wordt Amalek sterker. Aaron en Hur herkennen Gods hand hierin en zorgen voor een steen waar Mozes op kan zitten. Ze gaan naast hem staan en houden samen Mozes' handen omhoog. De Bijbel zegt "Zo bleven zijn handen onbeweeglijk, totdat de zon onderging", waardoor Jozua Amalek verslaat (Exodus 17:12-13).

Op eenzelfde manier houden uw gebeden de armen van christenen aan de frontlinie in de lucht. Het versterkt hen om het Evangelie te delen met radicale moslims, ondergrondse kerken te leiden, Bijbels te verspreiden onder mensen die daar al jaren verlangen naar een eigen exemplaar en te reizen door gevaarlijke en afgelegen gebieden om nieuwe gelovigen te onderwijzen.

Uw gebeden geven zelfs gevangen christenen de kracht om het Evangelie te vertellen aan hun celgenoten en bewakers. **Dank u wel dat u de armen van onze vervolgte familieleden omhooghoudt door uw gebeden.**



Vervolging gaat ook over Hoop.



4. Bidden voor de vervolgde kerk

Fijn dat je wil bidden voor de vervolgde kerk wereldwijd! In dit document vindt je vier gebedsfocussen die je op weg helpen. Op de website www.vervolgdekerk.be vind je bijpassende filmpjes van maximaal vijf minuten en Powerpoints die je kan gebruiken als inleiding. Je kan dit alles gebruiken voor persoonlijk gebed. Ook kan je een bidstond organiseren of een gebedsfocus/filmpje eruit halen om in de gemeente te tonen en daarna te bidden. Wees creatief!



Gebedsfocus 1: Iran – OpenDoors

Bekijk het filmpje via: www.vervolgdekerk.be

Een misdaad tegen de nationale veiligheid. Zo wordt het door de Iraanse overheid gezien als moslims christen worden. Het christendom in het land laten groeien, is volgens Iran een poging van landen in het Westen om de islam en het islamitische regime in het land te ondermijnen. Iran staat op plaats 9 van de ranglijst Christenvervolging (<https://www.opendoors.nl/ranglijst/>)



Arrestaties van christenen komen veelvuldig voor en regelmatig belanden gelovigen in de gevangenis. Ze krijgen lange celstraffen, zweepslagen of worden voor een periode verbannen naar uithoeken van Iran waar het leven zwaar is. Ook zijn er christenen die de doodstraf opgelegd krijgen vanwege hun geloof.

In de gevangenissen gebeuren wonderen: “Iedere nacht als je slaapt, komt dat licht en dat blijft bij je. Elke nacht zien we het. Wat is dat en waar komt dat vandaan?” Verward vraagt Farin na wat ze precies gezien hebben. De mannen vertellen: “Het is alsof er hier een gloeilamp hangt. Het blijft de hele nacht, elke nacht zien we het.” Daarop antwoordt Farin: “Ik ben christen. Ik geloof dat dit licht van Jezus is.” Dan vertelt hij over zijn geloof, waarop twee van de mannen besluiten om hun leven aan Jezus te geven. Hij drukt hun op het hart om niemand over hun nieuwe geloof te vertellen. Lees het hele verhaal via: <https://www.opendoors.nl/nieuws/iran-een-licht-in-de-nacht-in-de-dodencel/>

Gebedspunten:

- Bid om kracht voor alle Iraanse christenen die onder druk gezet worden door hun familie.
- Bid dat de Here God zich laat zien door wonderen en dromen aan hen die in Iran gevangen zitten.
- Iraanse christenen die gevangengezet worden vanwege hun geloof, worden na hun vrijlating vaak nog enkele jaren verbannen uit hun woonplaats. Ver weg, gescheiden van hun geliefden, moeten ze zien te overleven onder moeilijke sociale en economische omstandigheden.
- Bid voor christenen die pas tot geloof zijn gekomen en op zoek zijn naar verdieping van hun geloof. Bid dat ze bijvoorbeeld online in contact komen met mensen die hen kunnen helpen.
- Bid voor gelovigen die in de gevangenis zitten. Bid om kracht om vol te houden en om mogelijkheden om het evangelie te delen, zoals Farin deed.
- Bid om bescherming voor de huiskerken in Iran. Bid dat geheime diensten de weg naar de christenen die hier samenkomen niet weten te vinden. Vraag God om hun ziende ogen blind te maken, zoals Open Doors-oprichter Anne van der Bijl bad.
- Bid voor kerkleider Saheb en zijn gezin. Hij zat een straf uit van vijf jaar en kreeg tweemaal zweepslagen toegediend, onder andere vanwege het nuttigen van alcohol door het drinken van avondmaalswijn. Nu moet hij als straf nog twee jaar in ballingschap leven, vlak bij de grens met Afghanistan.

Wil je meer weten over het werk van OpenDoors? Ga naar www.opendoors.be



Gebedsfocus 2: Laos - OMF

Bekijk het filmpje via: www.vervolgdekerk.be

Thailand vs Laos: Twee landen, zo dicht bij elkaar. Maar toch zoveel tegenstellingen. Het percentage christenen in Laos is ongeveer 2 procent. Terwijl in Isaan, Thailand waar wij waren het percentage rond de 0,1 procent ligt. Wat een verschil. Laos is op de laatste ranglijst christenvervolgding gestegen van plek 32 naar plek 22...

Maar het grootste verschil zit hem in godsdienstvrijheid. In Isaan mogen christenen en zendelingen van OMF vrij het evangelie verkondigen. In Laos echter mag je niet het evangelie delen en zijn zendelingen niet welkom. Christenen die dit wel doen worden vervolgd door de regering. Er zijn wel verschillende buitenlandse christenen op creatieve manieren in Laos gaan werken en zo hebben zij het zaad van het evangelie kunnen verspreiden.

In de video horen jullie het verhaal van Noy. Noy hoorde het van één van de buitenlandse christenen en gaf zijn leven aan God. Hij werd zelf een lokale leider in de kerk en schaamde zich niet om het evangelie. Hij plantte zelf een kerk in 2017. Hiervoor werd hij gehaat door de plaatselijke overheden en vloog hij zelf al eens in de gevangenis.

In 2022 kwamen alle leiders samen met de buitenlandse christenen om samen de bijbel te openen en God te aanbidden. Vlak voor één van die vergaderingen had Noy gebeld dat hij te laat ging zijn. Maar hij kwam niet opdagen. Dagen later vond men zijn lichaam: gemarteld en gedood met messteken. Langs de weg gedumpt. Noy was een doelwit geworden, werd gevolgd, ontvoerd van de hoofdweg en ondervraagd om informatie over de groeiende kerken

Noys vrouw is nu weduwe, Noys vele kinderen zijn nu vaderloos en Noys kerken hebben een gebroken hart... maar we zijn niet zonder hoop. We weten dat het evangelie nooit vooruit is gekomen zonder lijden en dat de glorie van God niet gezien kan worden zonder dood.

Ik zie Noys gezicht nu stralen van vreugde zo helder als de zon, want hij is omarmd door zijn Vader: "Goed gedaan, mijn goede en trouwe dienaar, die ik liefheb... goed gedaan."

Gebedspunten:

- Dank voor de groei van de kerk in Laos. Dank dat mensen daar ondanks de vervolging nog steeds de keuze maken om Jezus te volgen.
- Dank voor Noys leven en de vrucht van zijn werk in opdracht van God.
- Bid voor de buitenlandse christenen in Laos. Bid voor bescherming. Bid voor wijsheid in de dingen die ze doen.
- Bid voor Noys gezin. Bid dat God rijkelijk mag voorzien. In troost maar ook in financiën om te overleven als weduwe en wezen.
- Bid voor Noys kerken: dat ze zich mogen richten naar God met hun verdriet en dat ook uit Noys dood veel vrucht mag voortkomen.
- Bid dat het evangelie dat gezaaid wordt in Laos veel vrucht mag dragen.
- Bid voor de overheid in Laos, dat ze Jezus als Heer en Meester mogen leren kennen.

Wil je meer weten over het werk van OMF? Ga naar www.omf.be



Gebedsfocus 3: Vluchtelingen zoeken een kerk - Gave Veste

Bekijk het filmpje via: www.vervolgdekerk.be

In ons land verblijven duizenden christenvluchtelingen in opvangcentra. Sommigen zijn gevlucht vanwege oorlog en geweld, anderen omdat ze omwille van hun geloof in Jezus zijn vervolgd. Onder hen zijn ook mensen uit Somalië.



“Als ik niet 100% zeker wist dat dit echt was, had ik het nooit geloofd! God heeft echt iets heel krachtigs gedaan met Omar. Nog nooit heb ik iemand gezien die zo vol is van de Heilige Geest. Wat er met Omar gebeurt, is volstrekt uniek.” Dat zijn de woorden van een zendeling die al lange tijd wereldwijd werkt onder Somaliërs.

Omar is een voormalige Somalische piraat. Je kan hem nog altijd zien in de VRT-documentaire de Kaping van de Pompeï. Omar heeft negen jaar gevangen gezeten in de gevangenis van Beveren. Daar ontmoette hij Benjamin die hem een Somalische Bijbel gaf. Na zijn overplaatsing naar een gesloten uitzetcentrum kreeg Jan contact met hem. Omar las gretig in de Bijbel kwam tot geloof in Jezus! Hij liet zich in augustus 2022 dopen. Omar wist dat hij teruggestuurd kon worden naar Somalië maar was bereid die prijs te betalen.

Een dag voordat hij vrij gelaten moest worden, werd Omar teruggestuurd naar Somalië. Het land dat vlak onder Noord-Korea op plek 2 van de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors staat. Op wonderbaarlijke wijze heeft Omar een aantal maanden in Somalië overleefd. Door een goede samenwerking tussen diverse partijen kon Omar in veiligheid worden gebracht naar Oeganda. Daar volgde hij een DTS van Jeugd van een Opdracht.

De laatste jaren is een groei zichtbaar in het aantal Somaliërs die zich bekeren tot Jezus. Vroeger zeiden alle Somaliërs met volle overtuiging ‘Somalische christenen bestaan niet!’ Ook wanneer Somaliërs tot geloof kwamen, dachten ze werkelijk de enige christen Somaliër op de wereld te zijn. Dat is nu anders. Geen enkele Somaliër beweert meer dat er geen Somalische christenen zijn.

Gebedspunten

- Bid dat God Vlamingen opricht met een hart voor het Somalische volk
- Bid voor Omar dat hij echt op eigen benen kan staan. Bid dat hij staande mag blijven onder de druk die hem zijn leven lang zal achtervolgen.
- Bid dat de asielpprocedure van Omar opgestart kan worden.
- Bid voor de droom van Omar om in de hoofdstad van Somalië mee te bouwen een kerk voor Somaliërs.

Wil je meer weten over het werk van Gave Veste? Ga naar www.gaveveste.be



Gebedsfocus 4: Nigeria

Bekijk het filmpje via: www.vervolgdekerk.be

Ontvoerd en bijna doodgeslagen. Pastor Emmanuel Maigairi beëindigt net zijn gebed met zijn vrouw Ladi en schoonmoeder als in de verte schoten klinken. Binnen enkele minuten vallen tientallen Fulanimilitanten zijn huis in Nigeria binnen.



De aanvallers scheuren de gordijnen en blinddoeken de drie christenen. Ze stelen hun telefoons en geld van de kerk dat de voorganger beheert. "Jullie zullen lijden en als we er zin in hebben, zullen we jullie doden", dreigt de Fulanileider. "Ik geef mezelf over aan God. Ik ben er klaar voor om te sterven", antwoordt Emmanuel moedig. De gevangenen worden meegevoerd. Omdat Emmanuels schoonmoeder het tempo niet kan bijbenen, wordt ze op haar hoofd geslagen met de kolf van een wapen en haar hals wordt doorgesneden met een machete. Ze laten haar voor dood achter. Een half uur later wordt Ladi vrijgelaten. Emmanuel vraagt zich af of hij hen nog terug zal zien.

Na uren lopen komt Emmanuel aan in het kamp van de militanten. Overdag wordt hij vastgebonden en geblinddoekt. In de nacht slapen hij en andere ontvoerders tussen de maden. Emmanuel wordt regelmatig in elkaar geslagen. Hij breekt meerdere ribben en een vinger. Met een machete wordt zijn rug opengehaald. "Toen ze me een keer zagen bidden, sloegen ze me bijna dood. Ik merkte niet eens dat ik bewusteloos raakte. Na drie dagen hoorde ik andere gevangenen praten. Ze dachten dat ik was overleden en zagen het feit dat ik nog leefde als bewijs dat er een God is." De militanten eisen 115.000 euro van Emmanuels familie. Ze bedreigen Emmanuel, maar die blijft rustig. "Als God wil dat ik hier sterf, dan is dat mijn lot", zegt hij tegen hen. "En als God zegt dat ik zal leven, dan blijf ik leven." Emmanuel weet dat God hem zal geven wat nodig is, wat er ook zal gebeuren. "Ik vertrouwde erop dat God bij me was. Ik bad voortdurend. Het is Gods genade dat ik niet ben doodgeslagen."

Na een maand wordt Emmanuel vrijgelaten. Hij huilt van vreugde, als zijn blinddoek afgaat. Zijn vrouw en schoonmoeder hebben de aanval wonderlijk genoeg overleefd. Thuis ontdekt Emmanuel dat zijn ontvoering is geïnitieerd door de leider van zijn dorp; Hij wil Emmanuels getuigenis laten verstommen. De leider wordt opgepakt, maar na twee maanden weer vrijgelaten. Ook zijn ontvoerders komt Emmanuel regelmatig tegen. Verrassend genoeg voelt hij geen angst of boosheid, als hij hen ziet. "Alles wat ik kan doen, is bidden dat God hen aanraakt. Ik wil hen vergeven, want God heeft mij vergeven." Emmanuel blijft wonen in het gebied waar hij en zijn familie zijn aangevallen en ontvoerd. Hij weet dat zijn gemeenschap het Evangelie nodig heeft. "Iemand adviseerde me hier weg te gaan, maar ik zei: Als ik wegga, welke voorganger zal dan deze gemeenschap dienen? Als ik volhard, is dat een voorbeeld voor anderen."

Emmanuel heeft soms nog last van angst. Maar Psalm 23 bemoedigt hem en hij vertrouwt erop dat God voor hem zal blijven zorgen, ook als hij opnieuw wordt vervolgd. "Als ik een gewerschot hoor, word ik bang. Dan beleef ik alles weer opnieuw. Maar dan bid ik. Ik ben afhankelijk van God. Ik weet dat vervolging hoort bij het leven als christen. Wij christenen zullen lijden. Als dat niet met ons gebeurt, worden de woorden van de Bijbel niet vervuld." Emmanuels boodschap voor zijn christelijke familie is dezelfde waarheid die hem overeind hield gedurende de lange dagen in het kamp van de militanten. "Vertrouw in elke situatie op God."

Gebedspunten:

- Bid voor christenen zoals Emmanuel en zijn vrouw. Dat God hen mag beschermen en bemoedigen in hun bediening.
- Bid voor volharding voor onze Nigeriaanse broers en zussen.
- Bid dat ze rust en vrede mogen ontvangen ondanks de angst en de dreiging.
- Bid dat christenen in Nigeria mogen worden bemoedigd door het werk van HVK.
- Bid dat ze een goed getuigenis mogen afleggen van het Evangelie ondanks het lijden.

Wil je meer weten over het werk van Hvk? Ga naar www.vervolging.be



5. Preekvideo –OverHoop.

Dit jaar maakten we een preekvideo. Dennis Van Den Bergh deelt in 15 minuten een boodschap over “OverHoop”. We adviseren om deze video af te spelen in de zondagdienst en vervolgens de boodschap in de praktijk te brengen door één of meerdere gebedsvideo’s te bekijken. Deze video’s zijn een opzet om te bidden. De gebedspunten zijn ook in dit document te vinden en op de website is een PowerPoint beschikbaar.

Alles is te vinden op www.vervolgdekerk.be. Voor verdere vragen kan je terecht via info@vervolgdekerk.be



6. Hoe nu verder?

De verschillende organisaties bieden mogelijkheden om je in te zetten voor vervolgde christenen.

Wil je bidden?

Ga naar de websites van Open Doors (www.opendoors.be) en Hulp a/d Verdruchte Kerk (www.vervolging.be)

Wil je gaan?

Ga naar de website van OMF België (www.omf.be) en Open Doors (www.opendoors.be) voor gebedsreizen en zendingsreizen.

Wil je in België uitreiken?

Ga naar de website van Gave Veste (www.gaveveste.be) voor mogelijkheden om vervolgde broeders en zusters in België praktisch te ondersteunen.

Wil je financieel ondersteunen?

Ga naar de websites van de verschillende organisaties.

